



Liturgie voor de eredienst op

zondag 24 mei 2026 om

10.00 uur in de Protestantse Kerk te Nieuw-Vossemeer



Voorganger: ds. D. Slink  
Ouderling: dhr. Piet Ram  
Diaken: mw. Lia Rozendaal  
Organist: mw. Gertje van Elsacker  
Koster: dhr. Arjan Wensink  
Videoteam: dhr. Henk Moerenhout

## **ONTMOETING**

**Orgelspel**

**Welkom en mededelingen**

## Moment van stilte

### De kaarsen worden aangestoken met het licht van de Paaskaars

#### Aanvangslied 686: 1 en 3 (*gemeente gaat staan*)

1 De Geest des Heren heeft  
een nieuw begin gemaakt,  
in al wat groeit en leeft  
zijn adem uitgezaaid.  
De Geest van God bezielt  
wie koud zijn en versteend  
herbouwt wat is vernield  
maakt één wat is verdeeld.

3 De Geest die ons bewoont  
verzucht en smeekt naar God  
dat Hij ons in de Zoon  
doet opstaan uit de dood.  
Opdat ons leven nooit  
in weer en wind bezwijkt,  
kom Schepper Geest, voltooi  
wat Gij begonnen zijt.

#### Groet en bemoediging (*beurtspraak*)

Voorganger: De Heer zij met u

**Allen:** ***Ook met u zij de Heer***

Voorganger: Onze hulp is de NAAM van de Heer

**Allen:** ***Die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen.***

*(De gemeente gaat zitten)*

#### Psalm van de zondag

#### zo zingen wij lied 68: 5

5 Gij godenbergen voor Gods oog,  
gij machten met uw hart zo hoog,  
die op dit Sion neerziet,  
hier koos de Heer zich vaste voet,

hier stichtte Hij zijn huis voorgoed,  
buig u dan neer in eerbied!  
Ontelbaar is de ruitersstoet  
waarmee de Heer zijn intocht doet  
aan 't hoofd van zijn vazallen,  
Hij voert de volkeren rondom  
schatplichtig naar zijn heiligdom,  
gij mensen, loof Hem allen!

**afgewisseld met lezing tussendoor  
uit dezelfde Psalm 68: vs 18 tm 21**

18 Met machtige wagens, tweemaal tienduizend,  
met duizenden en duizenden,  
trok de Heer van de Sinai naar het heiligdom.  
19 U voerde gevangenen mee,  
eiste gaven van opstandige mensen,  
en steeg op naar uw woning, HEER, onze God.  
20 Geprezen zij de Heer, dag aan dag,  
deze God draagt ons en redt ons. sela  
21 Onze God is een reddende God,  
bij God, de HEER, is bevrijding uit de dood.

**Afgesloten met het zingen van Psalm 68: 9**

9 God is de bron, de klare wel,  
springader voor heel Israël,  
uit Hem vloeit louter zegen.  
Zijn lof ontspringt als een fontein,  
zijn volk zal louter vreugde zijn,  
komend van allerwege.  
God, onze sterke bondgenoot,  
toon ons uw macht, uw krachten groot;  
Gij zult uw stad gedenken.  
Vorsten van verre bieden Hem  
terwille van Jeruzalem  
hun eerbied, hun geschenken.

## **Kyriëgebed** ( met gezongen Kyrië)

**Laat ons de Heer om ontferming smeken want zijn barmhartigheid heeft geen einde.**

**Afgesloten met de woorden zonder nadere aankondiging:**

**Zo zingen wij biddend** : 299 E

Heer ontferm u  
Heer ontferm u  
Christus ontferm u  
Christus ontferm u  
Heer ontferm u over ons  
Heer ontferm u over ons

**Aansluitend zonder nadere aankondiging zingen wij staande het**

**Glorielied:** 706: 1,2 en 3 (*staande*)

1 Dans mee met Vader, Zoon en Geest,  
kom binnen in hun kring,  
dat wervelende samenspel  
van ver voor ons begin.  
De wereld van vandaag is ons  
vanouds al toegedacht  
als dansvloer waar de liefde leidt  
en waar de hoop ons wacht.

2 Zie het gezicht van deze Drie:  
een kind in Betlehem,  
een mens tot bloedens toe gekroond  
buiten Jeruzalem.  
De dans van de Drievuldigheid  
wordt door geen dood gestuit.  
Want stukt ons dansen in het graf,  
ook daar leidt God ons uit.

3 Zing mee, wij zijn door deze Drie

in vuur en vlam gezet,  
nu Pinksteren de vrijheid geeft  
te zeggen wie ons redt!  
Ook wij hebben het juk gekend  
van Adams erfenis.  
Laat horen hoe die zware last  
ons afgenomen is.

## **WOORD**

### **Gebed bij de opening van de Bijbel**

**Lezing:** Joel 3: 1 t/m 5 lector en zingen aansluitend:

1 Daarna zal zich dit voltrekken:

Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft.

Jullie zonen en dochters zullen profeteren,  
oude mensen zullen dromen dromen,  
en jongeren zullen visioenen zien;

2 zelfs over slaven en slavinnen  
zal Ik in die tijd mijn geest uitgieten.

3 Ik zal tekenen geven aan de hemel en op aarde:  
bloed en vuur en zuilen van rook.

4 De zon verandert in duisternis  
en de maan in bloed  
voordat de dag van de HEER komt,  
groot en ontzagwekkend.

5 Dan zal ieder die de naam van de HEER aanroept ontkomen:  
op de Sion, in Jeruzalem, is een toevlucht te vinden,  
zoals de HEER heeft beloofd;  
ieder die Hij roept zal worden gered.

### **Zingen Lied : 706: 4**

4 Wij dansen mee met deze Drie,  
op weg van feest tot feest.  
Een jubelzang gaat in het rond  
om Vader, Zoon en Geest.  
De liefde, het geloof, de hoop,

zij leiden tot dit lied:  
verweven met ons leven is  
de dans van deze Drie!

**Lezing:** Openbaringen 12 :1 t/m 11 en 17 en 18 (lector)

### **De vrouw, de draak en de twee beesten**

1 Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd.

2 Ze was zwanger en schreeuwde het uit in haar weeën en haar barensnood.

3 Er verscheen een tweede teken in de hemel: een grote, vuurrode draak, met zeven koppen en tien hoorns, en op elke kop een kroon.

4 Met zijn staart sleepte hij een derde van de sterren aan de hemel mee en smet ze op de aarde. De draak ging voor de vrouw staan die op het punt stond haar kind te baren, om het te verslinden zodra ze bevallen was.

5 Maar toen ze het kind gebaard had – een zoon, die alle volken met een ijzeren herdersstaf zal hoeden –, werd het dadelijk weggevoerd naar God en zijn troon.

6 De vrouw zelf vluchtte naar de woestijn. God had daar een plaats voor haar gereedgemaakt, waar twaalfhonderdzestig dagen lang voor haar gezorgd zou worden.

7 Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand

8 maar werden verslagen; sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer.

9 De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid.

10 Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: 'Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de heerschappij van zijn messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht.

11 Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Met de dood voor ogen hechtten ze niet aan het leven.

17 De draak was woedend op de vrouw en ging weg om strijd te leveren met de rest van haar nageslacht, met allen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven.

18 Hij ging op het strand bij de zee staan.

## **Uitleg en Verkondiging**

Meditatief orgelspel: verzoek **aan organist** als meditatief moment te **spelen**  
**lied 943:God gaat zijn ongekende gang...**

**Aansluitend zingen wij** : Lied 725: 1 en 3

1 Gij boden rond Gods troon,  
die van zijn aangezicht  
de weerglans verder draagt  
op vleugels van het licht,  
draag met uw stem  
ons mensenlied  
opdat het zingt  
alleen voor Hem!

3 Gij heiligen van hier,  
zing met uw aardse stem  
hoezeer uw hart verlangt  
naar 't nieuw Jeruzalem.  
Hef dan het hoofd  
en leef voorgoed  
haar tegemoet.  
God zij geloofd.

## **ANTWOORD**

**Dankzegging - voorbeden - stil gebed - het Onze Vader**

**Aansluitend inzameling van de gaven**

1<sup>e</sup> collecte voor Pinksterzendingscollecte

2<sup>e</sup> collecte voor Pastoraat

3<sup>e</sup> collecte voor Onderhoud kerken

tijdens de collecte wordt 3x "Ubi caritas" gezongen 568b

Ubi caritas et amor,  
ubi caritas Deus ibi est.

## ZENDING EN ZEGEN

### Slotlied 315 : 1 en 3 (*staande*)

1 Heb dank, o God van alle leven,  
die zijt alleen Uzelf bekend,  
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,  
uw licht en liefde ons toegewend.  
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,  
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,  
en wat voor wijzen bleef verborgen  
werd kinderen geopenbaard.

3 Gemeente, aan wier aardse handen  
dit hemels woord is toevertrouwd,  
o draag het voort naar alle landen,  
vermenigvuldigd duizendvoud.  
Een stem zegt: Roep! Wat zou gij roemen  
op mensengunst of -heerlijkheid?  
't Verwaait als gras en weidebloemen. –  
Gods woord bestaat in eeuwigheid!

### Zegen met gezongen Amen



## MEDEDELINGEN

### Koffiedrinken

Wij nodigen u van harte uit om na de dienst koffie, thee of limonade te blijven drinken en elkaar te ontmoeten.

## **Kerkdiensten**

Zondag 31 mei 2026 om 10.00 uur in de Martinuskerk te Halsteren. In deze dienst gaat ds. Marina van der Zwaag voor.

## **Open kerk**

Zaterdag 6 juni 2026 10.30 – 13.00 uur

Van harte welkom voor koffie/thee, gesprek of een luisterend oor. De handwerktafel en boekentafel zijn weer present.

Tijdens open kerk is er een workshop “Ganzenvaar” schrijven. Alleen als u zich heeft aangemeld, kunt u meedoen.

Maar u kunt natuurlijk wel even kijken hoe mooi er geschreven wordt.

## **Gemeentemoment op zondag 7 juni 2026 na de Eredienst in Nieuw-Vossemeer**

De kerkenraad nodigt u van harte uit om na de **Eredienst van 7 juni 2026 rond 11:00 uur** aan te sluiten bij het gemeentemoment.

### **Tijdens het gemeente-moment wordt u geïnformeerd over.**

1. Terugblik jaar 2025.
2. Jaarrekeningen C.v.K. en Diaconie/ZWO door de penningmeesters van de colleges.
3. Bijpraten over het Project samenwerking Brabantse Wal.
4. Vragen aan de gemeenten: Ervaringen wijze van avondmaal vieren in de kring, mededelingen op het scherm.
5. Vragen vanuit de gemeente.
6. Sluiting.

De jaarstukken van C.v.K. en Diaconie/ZWO liggen vanaf zondag 24 mei in beiden kerken om mee te nemen.

De kerkenraadsleden zijn bereid en willen, als u geen vervoer heeft, gemeenteleden met de auto op halen.

U kunt dat via Gerrit aanvragen. Daarmee hopen wij zoveel mogelijk gemeenteleden te ontmoeten.

Volg ons op: facebook (@pghnv) en Instragram (@pknhnv) of [www.pghnv.nl/](http://www.pghnv.nl/)  
Berichtjes sturen naar: [communicatie@pghnv@gmail.com](mailto:communicatie@pghnv@gmail.com)